

VANAF 8 APRIL TOT 8 OKTOBER 2026

Wieteke van Dort

Verrassende wandeling langs iconen van
Haagse Hout met verdieping en workshops



**Anton
de Kom**



**Mohammed
Hatta**



Fonds 1818

Langs iconen van Haagse Hout

In Haagse Hout woonden een aantal uitzonderlijke mensen die geschiedenis schreven. Dichtbij huis, soms zonder dat we het weten. KunstPost zet in samenwerking met Natuurlijk Nicole drie van deze bijzondere buurtgenoten in de schijnwerpers: Wieteke van Dort, Anton de Kom en Mohammed Hatta.

Drie invloedrijke persoonlijkheden, cultureel en politiek, die onlosmakelijk met dit stadsdeel verbonden zijn. Hun verhalen verdienen het om opnieuw verteld, beleefd en verbeeld te worden. Per persoon organiseren we een reeks van drie activiteiten: een lezing, een wandeling door de wijk en een creatieve workshop waarin deelnemers zelf aan de slag gaan.

Zo brengen we hun geschiedenis tot leven en laten we zien hoe cultuur verbindt, inspireert en betekenis geeft. Doe mee en ervaar de rijke geschiedenis van je eigen wijk en stadsdeel.



Wieteke van Dort

woensdag 8 april
dinsdag 21 april
woensdag 10 juni

We starten met **Wieteke van Dort**. Zij woonde vanaf de jaren 70 in de wijk Benoordenhout en had hier haar atelier en later ook bij KunstPost op de Tarwekamp. Zij was zeer geliefd en bekend; en was razend veelzijdig en creatief. Op haar veertiende arriveerde ze met haar familie vanuit Indonesië in Nederland, ging hier naar school en bouwde daarna haar rijke carrière op. Wie kent niet haar Deftige Dame en tante Lien?

Woensdag 8 april

Speciale voordracht met verhalen over Wieteke, en dan met name over haar samenwerking met Rik van der Burg, illustrator van sprookjesboeken over een Indonesische loopeend.

Locatie: Bibliotheek Benoordenhout - Wassenaarseweg 220

Tijd: 11.00 uur - 12.30 uur

Voordracht: opgeven via Bibliotheek Den Haag

Dinsdag 21 april

Korte inleiding over Wieteke en virtuele wandeling langs haar hoogtepunten. Aansluitend workshop *Zang* (door Margreet Schuemie) waarin een deel van haar rijke repertoire aandacht krijgt, waaronder natuurlijk *'Arm Den Haag'*.

Locatie: KunstPost - Kleine Loo 364

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Woensdag 10 juni

Wandeling door Benoordenhout, de wijk waar Wieteke woonde met haar gezin en erg bekend was in haar buurt. Start bij haar favoriete koffietentje.

Locatie: Op de Weis - Weissenbruchstraat 39

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur



Anton de Kom

woensdag 1 juli
donderdag 23 juli
vrijdag 7 augustus

We vervolgen onze ontmoetingstour met de Surinaamse vrijheidsstrijder en verzetsheld **Anton de Kom**. De geschiedenis van Anton is sterk verbonden met Den Haag en Bezuidenhout in het bijzonder. Hier woonde hij met zijn gezin, schreef er zijn boek *'Wij slaven van Suriname'* en werd in de oorlog opgepakt en weggevoerd... Zijn strijd tegen onderdrukking en vóór zijn idealen kostte hem het leven.

Woensdag 1 juli - Keti Koti

Inleiding en virtuele wandeling langs het werk en de ideeën van Anton. Aansluitend workshop *Dichten* door het Huis van Gedichten.

Locatie: KunstPost - Kleine Loo 364

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Donderdag 23 juli

Wandeling door Bezuidenhout rondom onderdrukking en verzet. Langs zijn woonhuis en door de buurt waar hij vele jaren met zijn opgroeiende gezin woonde en op 7 augustus 1944 werd gearresteerd en door de Duitsers werd weggevoerd.

Locatie: Kantine ATV Loolaan - IJclubweg 5

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Vrijdag 7 augustus

Voordracht over Anton en zijn gezin in het Bezuidenhout. Door Ida Does die nauw betrokken was bij het boek van Judith de Kom over haar vader *'Ik omhels je onafgebroken'*.

Locatie: Bibliotheek Bezuidenhout - Theresiastraat 195

Tijd: 10.30 uur - 12.00 uur

Voordracht: opgeven via Bibliotheek Den Haag



Mohammed Hatta

maandag 17 augustus
donderdag 10 september
woensdag 7 oktober

Onze laatste ontmoeting is met **Mohammed Hatta**, Indonesisch vrijheidsdenker en voorvechter van onafhankelijkheid. Tijdens zijn studie in Nederland (1921-1932) woonde hij in het Bezuidenhout, waar hij *'Indonesië Vrij/Indonesia Merdeka'* schreef en zijn politieke idealen verder vorm kregen.

Maandag 17 augustus

Inleiding over Mohammed Hatta, zijn studietijd in Bezuidenhout en *Indonesia Merdeka*, op de dag waarop in 1945 de Indonesische onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Aansluitend workshop *Vrijheidsdenken*.

Locatie: KunstPost - Kleine Loo 364

Tijd: 10.00 uur - 12.00 uur

Donderdag 10 september

Speciale voordracht over *'Echo van de strijd om Indonesië'* (2025) door de fotografe/schrijfster Suzanne Liem, waarin ook de kinderen van Mohammed over hun vader vertellen.

Locatie: Bibliotheek Bezuidenhout - Theresiastraat 195

Tijd: 10.00 uur - 11.30 uur

Voordracht: opgeven via Bibliotheek Den Haag

Woensdag 7 oktober

Wandeling door Bezuidenhout, de wijk waar hij tijdens zijn studie woonde in de jaren '20, en zijn idealen ontwikkelde waarvoor hij opgepakt werd en in de Haagse gevangenis zijn vrijheidspamflet *'Indonesia Merdeka'* schreef.

Locatie: Start voor Bibliotheek Bezuidenhout - Theresiastraat 295

Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur

* Alle activiteiten zijn apart te bezoeken én gratis; wél graag aanmelden. Zie achterzijde. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

INFORMATIE & AANMELDEN



Informatie & aanmelden

natuurlijknicole.com/anton

kunstpost.nl

facebook.com/cultuuringroenhaagsehout



Aanmelden via website, e-mail of telefoon:
natuurlijknicole@gmail.com
06 26 668 727



Dit project is een samenwerking van KunstPost en Natuurlijk Nicole.

Design: lensshape.nl

LOCATIES



Bibliotheek Benoordenhout

Wassenaarseweg 220 (bus 23)



KunstPost

Het Kleine Loo 364
(aan rand winkel-
centrum Kleine Loo
(tram 6))



Café 'Op de Weis'

Weissenbruchstraat 39
(bus 20/23)



Bibliotheek Haagse Hout

Theresiastraat 195
(bus 24)



Kantine ATV Loolaan

IJclubweg 5

HAAGSE BOS

BEZUIDENWOUTSEWEG

ROGFRIBERGSEWEG

HET KLEINE LOO

BOEWIETRAM

IJCLUBWEG

LIJN VAN NIEUW OUD

JULIANA VAN STOLBERGLAAN

A12